

ΔΗΜΟΦΩΝ

Καλά Πάσχα!

Διονύσιος Σολωμός (1798 – 1857)

Η Ήμέρα τῆς Λαμπρῆς

Καθαρότατον ἥλιον ἐπρομηνοῦσε
Τῆς αὐγῆς τὸ δροσάτο ὑστερὸ ἀστέρι,
Σύγνεφο, καταχνιά, δὲν ἀπερνοῦσε
Τ' οὐρανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη·
Καὶ ἀπὸ κεῖ κινημένο ἀργοφυσοῦσε
Τόσο γλυκό στὸ πρόσωπο τ' ἄερι,
Ποὺ λές καὶ λέει μές στῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα:
Γλυκειὰ ἡ ζωὴ κι ὁ θάνατος μαυρίλα.

Χριστὸς ἀνέστη: Νέοι, γέροι καὶ κόρες,
“Ολοὶ, μικροὶ μεγάλοι, ἐτοιμαστεῖτε·
Μέσα στὲς ἐκκλησὶες τές δαιφνοφόρες
Μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε·
Ἄνοιξετε ἀγκαλιές εἰρηνοφόρες
Ομπροστά στοὺς Αγίους καὶ φιληθῆτε·
Φιληθῆτε γλυκά χειλὶ μὲ χειλὶ,
Πέστε Χριστὸς Άνέστη ἔχθροι καὶ φίλοι.

Δάφνες εἰς κάθε πλάκα ἔχουν οἱ τάφοι,
Καὶ βρέφη ώραίσα στὴν ἀγκαλιά οἱ μαννάδες.
Γλυκόφωνα, κοιτώντας τές ζωγραφι-
σμένες εἰκόνες, ψάλλουν οἱ ψαλτάδες
Λάμπει τὸ ἀσήμι, λάμπει τὸ χρυσάφι
ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ χύνουν οἱ λαμπάδες
Κάθε πρόσωπο λάμπει ἀπ' τὸ ἀγιοκέρι,
Όποιο κρατοῦνε οἱ Χριστιανοί στὸ χέρι.

Πηγή: Διονυσίου Σολωμοῦ, 'Άπαντα, τόμος πρώτος,
Ποιήματα, Έκδόσεις Ικαρος, Θ' Έκδοσις,
Αθήναι 2006, σελ. 185-186.

Ποιηση από τον Θεωνά Χαρατσή, σελ. 2

Περιήγηση της Κεφαλλονιάς από τον Στέλιο Μουζάκη, σελ. 3

Παιδική Λογοτεχνία από την Ελένη Α. Ηλιά, σελ. 4-5

Παρουσίαση βιβλίου για τον στρατηγό Κων/νο Παπακωνσταντίνου, σελ. 6-7

Ατενίζοντας το '21 από τον Βαγγέλη Κώνστα, σελ. 8

ΔΗΜΟΦΩΝ



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Σύλλογος Ποιοτικής & Πολιτιστικής
Αναβάθμισης Δυτικής Αττικής
"Ο ΔΗΜΟΦΩΝ"

ΕΚΔΟΤΗΣ

Παναγιώτης Δημητρούλης
(Κτη.: 6977.781.753)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ/ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Κοροπούλης Βασιλής

Κοροβέση Ελένη

Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας

Λαινάς Παναγιώτης -

Μποχάρτζας Γεώργιος

Υπεύθυνη Δημοσιών Σχέσεων

Κωνσταντίνα Πέππα

Τηλ./Fax: 210.55.58.291

Προεκπόνωση - Σελιδοποίηση

Μήταιου - Τσιάμη Κατερίνα
Πτυχ. Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών

Ταχυδρομική Διεύθυνση

28ης Οκτωβρίου 3, 196 00

Μάνδρα Αττικής

Τηλ.: 210.55.56.507

e-mail: info@dimofon.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθ. Λογ/σμού

5170039501733

Επίσια Συνδρομή Μελών

Ιδιώτες: 10 Ευρώ

Οργανισμοί / Εταιρείες: 25 Ευρώ

Τα επώνυμα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που τα υπογράφουν. Επιτρέπεται η τημματική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή τους. Η ύλη για το τεύχος "έκλεισε" στις 10/04/2013

Παρακαλούμε να στέλνετε το αντίγραφο της κατάθεσης στο fax του Συλλόγου ή ταχυδρομικώς για ενημέρωση. Ο "ΔΗΜΟΦΩΝ" ανταλλάσσεται με όλα τα έντυπα πολιτιστικού περιεχομένου.

ΝΑ 'ΤΑΝΕ...

Να 'τανε σαν την θάλασσα η πιο βαθιά μου σκέψη
κι ακεανός απέραντος του νου μου ο στοχασμός
η λογική θε να βρισκε την πιο μεγάλη λέξη
το πι' όμορφο απείκασμα, τον τέλειο αριθμό.

Να 'τανε σαν την έρημο η πιο βουβή μου θλίψη
που αχανής απλώνεται ώσπου φτάνει τη ματιά
τον λογισμό δεν θα 'ρίχνα στ' αρχέγονα τα ύψη
θα είχα καθάριο οφθαλμό, γαλήνη στην καρδιά.

Να 'ταν θεόρατο βουνό από χαλίκι κι άμμο
κάθε μικρή, πικρή έγγνοια μου στον κόσμο τούτο 'δω
και να τραβούσα ένα σπυρί στην διετία πάνω
θα 'χαν σωμό τα βάσανα, θα 'χε σωμό ο καημός.

Να 'τανε σύμπαν άπειρο μ' αστέρια και πλανήτες
κάθε ευφροσύνη και χαρά, κάθε αγνό φιλί
στα μάτια σου τα γαλανά θ' αντίκριζα
κομήτες που απά στον χρόνο μια φορά μηνούν την
αλλαγή.

ΣΧΟΛΙΑ: Το συγκεκριμένο ποίημα ο ποιητής το εμπνεύστηκε σε μια παραλία γι' αυτό και αρχίζει μιλώντας για την απεραντοσύνη της θάλασσας που παρομοιάζεται με τον ανθρώπινο στοχασμό. Ο στίχος του ποιήματος είναι δεκαπεντασύλλαβος. Γενικά το ποίημα αναφέρεται στο άπειρο της ανθρώπινης δημιουργίας που αντιπαραβάλλεται πότε με την θάλασσα, πότε με το την έρημο, πότε με το βουνό και πότε με το σύμπαν. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά συστατικά στοιχεία του ποιήματος αντιστοιχούν ο ανθρώπινος λογισμός, η θλίψη, η δυστυχία και ο έρωτας με τον οποίο και κλίνει το ποίημα προσφέροντάς μας μία νότα αισιοδοξίας στην συνολική δομή του.

Περιήγηση της Κεφαλονιάς

Aν δεν έχετε προγραμματίσει κάποιες διακοπές ξεκινήστε τώρα στην περίοδο των εορτών του Πάσχα, για την Κεφαλονιά. Είναι ένα νησί με θαυμάσιες φυσικές ομορφιές, όπως οι καταβόθρες, και τα δυο γνωστά σπήλαια Δρογκαράτης και Μελισσάνης με εναλλαγές τοπίου, τα θαυμάσια ψηλόγινα κυπαρίσσια και τη μοναδική μαύρη ελάτη πάνω στον πανύψηλο Αίνο όπου ζουν και τα μοναδικά μικρά άλογα, αλλά και με πλήθος ιστορικά μοναστήρια.

Στον κυρίως χώρο του σπήλαιου Δρογκαράτης γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς διαθέτει μοναδική ακουστική, για το λόγο αυτό και του έχει δοθεί ο χαρακτηρισμός του ως "Θέατρο Αποθέωσης". Οι επίσημοι κάθονται στο "Βασιλικό Θεωρείο" το οποίο προσφέρει μοναδική θέα από την κορυφή του σπήλαιου και οι μουσικοί κάθονται στην αντίθετη πλευρά σε μία ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα κατά μήκος των βράχων.

Στο σπήλαιο Μελισσάνης το εσωτερικό του, καλύπτεται από υπόγεια ύδατα που φθάνουν στα 20 έως 30 μέτρα βάθος μετά από την κατάρρευση ενός μέρους της οροφής. Η περιήγηση γίνεται από μικρές βάρκες και μπορείτε να θαυμάσετε την μοναδική θέα που προσφέρουν οι σταλακτίτες και τα νερά που αλλάζουν χρώματα.

Όμως πέρα από τις φυσικές ομορφιές στον απαιτητικό επισκέπτη η Κεφαλονιά, έχει να προσφέρει και έναν πλούτο πνευματικών γνώσεων ικανό να του εξάφει το ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Δημόσια Βιβλιοθήκη - Μουσείο Τυπάλδων - Ιακωβάτων.

Έχουμε επισήμως πολλές φορές σε μελέτες μας τη μεγάλη σημασία των ιδιωτικών αρχείων, παρά τη δυσκολία προσέγγισής των, τους θησαυρούς που συχνά λανθάνουν σ' αυτά καθώς και τη σημαντικότητα αυτών των αρχείων στην καθόλου ελληνική ιστορία.

Όταν μάλιστα τυχαίνει το αρχείο αυτό να προέρχεται από οικογένειες που είναι γνωστό ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόφωση της τοπικής και όχι μόνον ιστορίας και αν βέβαια προσφέρεται στους ερευνητές η δυνατότητα εύκολα να γίνει προστό για μελέτη, τότε το κέρδος για την επιστήμη και την ιστορία αποβαίνει πολύ μεγαλύτερο.

Ένα τέτοιο σημαντικό τοπικό αρχείο, αποτέλεσε και τον πυρήνα της δημιουργίας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης - Μουσείο στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, γνωστή σήμερα ως Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη.

Τη Βιβλιοθήκη επισκέφτηκα πριν από καρό καλεσμένος από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Κεφαλονιάς - Ιθάκης σε μια προσπάθεια τουριστικής προβολής τους και γνώρισα για πρώτη φορά την όμορφη Κεφαλονιά.

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Ληξούρι, στη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Κεφαλονιάς, στη συνοικία του Αγίου Χαραλάμπους και στεγάζεται σε ένα παλιό διώροφο αρχοντικό της οικογένειας Τυπάλδων - Ιακωβάτων, ένα από τα ελάχιστα που γλύτωσαν από τους τρομερούς σεισμούς του 1953. Εδώ γεννήθηκαν και ανατράφηκαν ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος - Ιακωβάτος ο μετέπειτα Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως (1795 μέχρι 21-11-1867) και οι αδελφοί του Νικόλαος, Χαράλαμπος και Γεώργιος.

Το νεοκλασικό διατηρητέο αρχοντικό, κτίσθηκε το 1886 και αναπαλαιώθηκε το 1984. Στο ισόγειο που αποτελείται από έξι δωμάτια στεγάζεται η βιβλιοθήκη και στον Ά' όροφο που επίσης αποτελείται από έξι δωμάτια, βρίσκεται το Μουσείο.

Το αρχοντικό περιήλθε κληρονομικά στην αείμνηστη Αικατερίνη Ιακωβάτου - Τούλη τα τέκνα της οποίας μετά το θάνατο της και σύμφωνα με την επιθυμία της το δώρισαν μαζί με όλα τα αντικείμενα στο Δήμο Ληξουρίου. Έτσι μία από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες στα Επτάνησα, ιδιωτικές βιβλιοθήκες, και μαζί ένα από τα σημαντικότερα αρχεία περιήλθε και κόσμησε τη πόλη του Ληξουρίου.

Πριν λίγα χρόνια το τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέλαβε την εποπτεία του και ήδη λειτουργεί ως δημόσιο ίδρυμα. Η βιβλιοθήκη που είναι και δανειστική περιλαμβάνει, από την αρχική δωρεά, πλέον των 30.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών, που έχουν εκδοθεί

από το 16ο αι. έως και σήμερα, διαφόρου περιεχομένου όπως: θεολογικά, φιλολογικά, φιλοσοφικά, ιστορικά, νομικά, λεξικά κ.ά. και συνεχίζει να πλουτίζεται από καινούργιο υλικό. Πολλά από αυτά είναι σπάνια και δυσεύρετα ακόμη και σε μεγάλες βιβλιοθήκες. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τρία χειρόγραφα Ευαγγέλια, το παλαιότερο του Θ' αιώνα και τα άλλα του ΙΔ' και ΙΣΤ' αιώνα αλλά και πολλά θεολογικά και ιστορικά βιβλία του 17-18 αιώνα. Όλα ταξινομημένα μέσα σε παλιές ομορφες προθήκες, με περίτεχνα δεσμώματα εποχής.

Στο Μουσείο συναντάται ικανός αριθμός ζωγραφικών έργων, όπως εικόνες επιπανησών κυρίων κυρίων ζωγράφων αλλά και προσωπογραφίες αξιόλογων ανδρών, Ηλίας Μημάτης, Ευγένιος Βουλγαρης κ.ά. Ακόμη σε ιδιαίτερες προθήκες εκθέτονται ιερά άμφια, εγκόλπια, μήτρες, σταυροί του αρχιερέως Κωνσταντίνου και μία αξιόλογη συλλογή δακτυλιολίθων, λύχνων και άλλων μικροαντικειμένων.

Όμως το σημαντικότερο υλικό που απόκειται στη βιβλιοθήκη σίγουρα αποτελούν τα κατάλοιπα του Κωνσταντίνου Τυπάλδου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως και σχολάρχη της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Πρόκειται για ένα από τα πλουσιότερα οικογενειακά αρχεία της χώρας μας.

Τα πολύτιμα λυτά έγγραφα του Αρχείου που ήδη έχουν αρχίσει να εκδίδονται ως Πατριαρχικά έγγραφα και απαντήσεις της Σχολαρχείας, προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία στη νεότερη ιστορία της Κεφαλονιάς, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και της Ελλάδας.

Η βιβλιοθήκη του Αιγαίου Ληξουρίου αποτελεί το κόσμημά του. Είναι όμως τιμή για κάθε φιλομαθή, βιβλιόφιλο ή συλλέκτη να την επισκεφτεί. Μάλιστα αφού περιηγηθεί τους ψηλούς φωτεινούς χώρους της και φυλλομετρήσει τα βιβλία να μπορεί βγαίνοντας να έκουφαστεί στον καταπράσινο περιβάλλοντα κήπο, απενίζοντας την πόλη και τον πλατύ κόλπο, που ξαπλώνονται στα πόδια του.

Πάντως, το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα το συναντάς στο μοναστήρι των Κηπουριάων. Αξίζει να επισκεφτείς και τον Άγιο Ανδρέα με το βιζαντινό μουσείο και βέβαια το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου στον Όμαλό. Εδώ βρίσκεται και το θαυματουργό σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου μέσα στην ασημένια λάρνακά του. Το Φισκάρδο με τα παραδοσιακά σπιτάκια του, την Κορυγιαλένιο Βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1924 και έχει 53.000 τόμους βιβλίων και το Λαογραφικό του Μουσείο με τις θαυμάσιες φορεσιές του περασμένων αιώνων στο Αργοστόλι, όπου συναντάται και η γέφυρα Δεβοσέτου η μακρύτερη γέφυρα στον κόσμο. Τέλος τα Μεταξάτα όπου και το σπίτι του Λόρδου Βύρωνα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την αγάπη των Κεφαλλονιτών για τη μουσική μπαντα και το θέατρο, τα οποία υπηρετούν θαυμάσιες φιλαρμονικές ενώ έχουν αναπτυχθεί η Ληξουριώτικη "αριέτα" και η πολυφωνική "καντάδα".

Αν σ' όλα αυτά προσθέσετε και την παρουσία των ιδιόρρυθμων, χαρούμενων, γελαστών με εκείνη την τραγουδιστή προφορά Κεφαλλήνων που «διασολζούνται» χωρίς αιτία, αλλώστε το άγαλμα του μεγάλου σατιρικού Ανδρέα Λασκαράτου σας καλωσορίζει παραλία, που όμως σας ανοίγουν την καρδιά τους αλλά και την πόρτα του σπιτιού τους, για να σας ευχαριστήσουν, σίγουρα διαθέτετε σοβαρούς λόγους για να πραγματοποιήσετε την επισκεψή σας στην Κεφαλονιά.



Το άγαλμα του Ανδρέα Λασκαράτου



Η Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη

● Στέλιος Μουζάκης
Μέλος της Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme,
stymouzakis@hotmail.com

παιδική λογοτεχνία από την Ελένη Α. Ηλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

2. Καινοτόμο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας

Εισαγωγή

Mε αφορμή τη 2^ο Απρίλιου, ημέρα η οποία είναι παγκοσμίως αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο, ακολουθεί το δεύτερο μέρος του προγράμματος με τον τίτλο "Αναγνώστες και φίλοι. Καινοτόμο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας". Έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος, (βλ. Ο Δημοφών, τχ. 59) όπου τα νήπια παρουσιάσαν στους συμμαθητές τους τα αγαπημένα τους βιβλία. Εδώ, στο δεύτερο μέρος, η δασκάλα παρουσιάζει στους μαθητές της το δικό της αγαπημένο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι «Ο μικρός πρίγκιπας του Εξυπερύ», σε μετάφραση Στρατή Τσιρκα. Η παρουσίαση γίνεται μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου της «ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ», (Ελένη Α. Ηλία, εκδ. Ηριδανός, 2012), το οποίο αναφέρεται στο κείμενο του Εξυπερύ κι έχει μορφή λογοτεχνικής ιστορίας.

Στόχοι Προγράμματος

- Α) Βασικός στόχος είναι η συνειδητοποίηση της δημιουργικότητας του αναγνωστικού ρόλου και κατ' επέκταση του λογοτεχνικού φαινομένου, που οδηγεί στη φιλαναγνωσία.
- Β) Ουσιαστική επικοινωνία και δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης.
- Γ) Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης.
- Δ) Καλλιέργεια της λεκτικής έκφρασης των μαθητών.
- Ε) Καλλιέργεια της δημιουργικής εικαστικής έκφρασης των μαθητών.
- ΣΤ) Ανάπτυξη της ικανότητας της ακρόασης και της επικοινωνίας.
- Ζ) Κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο, της ιδιότητας του γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό.
- Η) Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
- Στους στόχους του β' μέρους, που παραμένουν κοινοί με αυτούς του α' μέρους, προστίθενται επίσης:
- Θ) Δημιουργία ισχυρών δεσμών των μαθητών με τη δασκάλα
- Ι) Εξοικείωση με την ιδιότητα του συγγραφέα

Μεθόδευση

Γίνεται ανάγνωση του βιβλίου "Μετά τον Μικρό Πρίγκιπα" ανά κεφάλαιο. Έπειτα από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε κεφαλαίου, όλα τα νήπια εικονογραφούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις ζωγραφίες τους στην ολομέλεια, όπως ακριβώς στο α' μέρος του προγράμματος. Τα μεγαλύτερα κεφάλαια παρουσιάζονται και εικονογραφούνται σε επιμέρους ενότητες.

Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση και η εικονογράφηση όλων των κεφαλαίων, καθώς και η παρουσίαση των ζωγραφιών που αναφέρονται σε αυτά, περνάμε στην αντιστροφή διαδικασία. Έχοντας δηλαδή ήδη διαβάσει στα νήπια ολόκληρο το βιβλίο "Μετά τον Μικρό Πρίγκιπα", με ερέθισμα πλέον μια εικόνα, αυτήν στο εξώφυλλο, που έχει ζωγραφίσει η Λήδα Βαρβαρούση, και περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία της αφηγηματικής υπόθεσης, τα νήπια αναδιηγούνται ομαδικά την ιστορία. Κατά την αναδιήγηση έχουν τη δυνατότητα της δημιουργικής μίμησης, της τροποποίησης ή της ανατροπής της πρότυπης ιστορίας. Το τελικό, ενιαίο κείμενο που προκύπτει, δραματοποιείται από τα νήπια και παρουσιάζεται με τη μορφή ανοιχτής θεατρικής παράστασης.

Σύνδεση στόχων με στοιχεία προγράμματος

Α) Ο βασικός στόχος, επιδιώκεται με την αποτύπωση των αναγνωστικών εντυπώσεων των νηπίων και τη συσχέτιση των εντυπώσεων αυτών με προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες τους, καθώς και με προσωπικά τους στοιχεία, επιθυμίες, προτίμησης, χαρακτηριστικά. Η φιλαναγνωσία επιτυγχάνεται με την καθημερινή επαφή με το εξαιρετικό βιβλίο του Εξυπερύ, μέσα από την ανάγνωση του έργου "Μετά τον Μικρό Πρίγκιπα", που αναφέρεται σε αυτό.

Β) Ο στόχος της επικοινωνίας και της δημιουργίας ισχυρών φιλικών δεσμών επιδιώκεται να επιτευχθεί καθώς οι συμμαθητές μοιράζονται τις αναγνωστικές εμπειρίες τους τόσο κατά την παρουσίαση των ζωγραφιών τους που αναφέρονται στα κεφάλαια του βιβλίου όσο και κατά την αφήγηση της ενιαίας ομαδικής ιστορίας που στηρίζεται στην εικόνα του εξώφυλλου.

Γ) Ο στόχος της καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης επιδιώκεται καθώς το βιβλίο που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του Μικρού Πρίγκιπα, αποδίδεται από τα ίδια τα παιδιά, που έχουν τη δυνατότητα της δημιουργικής μίμησης, της τροποποίησης ή ακόμη και της ανατροπής του.

Δ) Ο στόχος της καλλιέργειας της λεκτικής έκφρασης των μαθητών επιδιώκεται με την παρουσίαση στην ολομέλεια των ζωγραφιών που έχουν ετοιμάσει για το κάθε κεφάλαιο, καθώς και μέσα από την ομαδική αφήγηση που πραγματοποιείται με ερέθισμα την εικόνα στο εξώφυλλο.

Ε) Ο στόχος της καλλιέργειας της δημιουργικής εικαστικής έκφρασης επιδιώκεται με την εικονογράφηση από τους μαθητές των κεφαλαίων του βιβλίου.

ΣΤ) Ο στόχος της ανάπτυξης της ικανότητας της ακρόασης και της επικοινωνίας επιδιώκεται μέσα από τη διαδικασία της εικονογράφησης, αφού οι ζωγραφίες στηρίζονται στα κεφάλαια που διαβάζονται στους μαθητές και αποτελούν αναγνωστικές προσεγγίσεις τους, καθώς και μέσα από την ενιαία αφήγηση της ομαδικής ιστορίας.

Ζ) Ο στόχος να κατανοήσουν οι μαθητές την ιδιότητα του γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό επιδιώκεται με την καταγραφή της ομαδικής αφήγησης.

Η) Ο στόχος να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία επιδιώκεται με την ανάδειξη και αξιοποίηση των εργασιών των παιδιών μέσα από την ανοιχτή θεατρική παράσταση και τις διάφορες δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου και αλλού.

Θ) Ο στόχος της σύσφιξης των σχέσεων με τη δασκάλα, επιδιώκεται μέσα από την παρουσίαση του αγαπημένου της βιβλίου, με την ανάγνωση στους μαθητές της του έργου της "μετά τον Μικρό Πρίγκιπα".

Ι) Ο στόχος της εξοικείωσης με το συγγραφέα επιτυγχάνεται, εφόσον τα παιδιά ανακαλύπτοντας την "άλλη" ιδιότητα της δασκάλας τους, αντιλαμβάνονται ότι οι συγγραφείς είναι ζωντανά, φυσικά πρόσωπα, που ζουν και δραστηριοποιούνται ανάμεσά τους.

Χρονοδιάγραμμα

Το μέρος αυτό του προγράμματος ξεκίνα αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και έχει διάρκεια δύο μηνών. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την προετοιμασία θεατρικής παράστασης, που βασίζεται στο ενιαίο ομαδικό κείμενο. Ολοκληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με την παράσταση που πραγματοποιείται σε ανοιχτή εκδήλωση.

Αποτελέσματα

Ακολουθεί το ομαδικό κείμενο των νηπίων, που αναφέρεται στην εικόνα που περιλαμβάνει το εξώφυλλο του βιβλίου "Μετά τον Μικρό Πρίγκιπα" (έργο της **Λήδας Βαρβαρούση**):

Κάποιο αγοράκι που το έλεγαν Μικρό Πρίγκιπα, έκοψε ένα λουλούδι από ένα κήπο που ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα και το έδωσε σε ένα κοριτσάκι κι έμειναν έτσι να βλέπουν μαζί τη θάλασσα, θαύμαζαν την ωραία ηρεμία της. (1^η σκηνή)

Το κοριτσάκι είχε πρωτοδεί το αγόρι, καθώς αυτό ερχόταν από μακριά. Είχε φύγει από το παλάτι του, που ήταν σε άλλον πλανήτη, γιατί ήθελε να μην είναι πια πρίγκιπας αλλά ένας κανονικός άνθρωπος. Ένας φρουρός του είχε την ιδέα να μην είναι πια πρίγκιπας, για να έχει μια καλύτερη ζωή. (2^η σκηνή)

Τότε που συναντήθηκαν ο Μικρός Πρίγκιπας και το κοριτσάκι, εκείνο δεν είχε πια μέρος να κοιμηθεί, γιατί ο κήπος του βράωμε, είχε γεμίσει σκουπίδια. Όμως ευτυχώς που το κοριτσάκι είχε προλάβει να πάρει όλα τα λουλούδια από εκεί και να τα φυτέψει σε γλάστρες. Στον κήπο είχαν απομείνει πια μόνο τα δέντρα. (3^η σκηνή)

Αφού το κοριτσάκι δεν είχε καταφύγιο στη γη να μείνει, όταν νύχτωσε, τα δύο παιδιά έφυγαν μαζί για το σπίτι του αγοριού στον άλλον πλανήτη και πήραν μαζί τους όλες τις γλάστρες, για να τις φροντίζουν. Ταξίδεψαν εκεί με το αεροπλάνο του Μικρού Πρίγκιπα. (4^η σκηνή)

Ένας πιλότος είχε μάθει στο Μικρό Πρίγκιπα να το οδηγεί, που η δουλειά του είναι να μαθαίνει τους πρίγκιπες να πιλοτάρουν, για να πηγαίνουν εκδρομές. (5^η σκηνή)

Όταν όμως έφυγε το κοριτσάκι με το Μικρό Πρίγκιπα, οι κακοί έκοψαν τα δέντρα του κήπου του. (6^η σκηνή)

Τα δέντρα τα αγόρασαν οι παντογνώστες, για να φτιάξουν ένα σπιτάκι στο χωριό του Χριστού. (7^η σκηνή)

Επειτά οι γλάροι καθάρισαν ολόκληρο τον κήπο από τα σκουπίδια. (8^η σκηνή)

Όταν ο κήπος καθαρίστηκε, το κοριτσάκι γύρισε πίσω. Πήρε μαζί του και τα λουλούδια, για να ξαναφτιάχτει ο κήπος, όπως ήταν πριν. Το κοριτσάκι το έφερε στον Μικρό Πρίγκιπα με το αεροπλάνο αλλά δεν μπορούσε να μείνει κι εκείνος μαζί του στον κήπο, γιατί έπρεπε το αεροπλάνο να το γυρίσει πίσω στον πλανήτη του. (9^η σκηνή)

Οι παντογνώστες πήγαν στον κήπο το σπιτάκι που είχαν φτιάξει με τα δέντρα του, για να μείνει σε αυτό το κοριτσάκι. (10^η σκηνή)

Ο Μικρός Πρίγκιπας παίρνει συχνά το αεροπλάνο του και έρχεται για να βλέπει το κοριτσάκι. Δεν μένει όμως για πολύ, πρέπει να γυρίσει πάντα στον πλανήτη του. Το κοριτσάκι δεν τον ακολουθεί εκεί, γιατί έχει να φροντίζει τον κήπο. (11^η σκηνή)

Κάποτε θα παντρετούν αλλά ούτε τότε θα ζήσουν μαζί. Το κοριτσάκι θα παραμείνει στον κήπο και ο Μικρός Πρίγκιπας θα πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο από τον πλανήτη του για να το βλέπει. (12^η σκηνή)



Σημείωση: Το ενιαίο κείμενο που πρόεκυψε, το χωρίσαμε σε σκηνές, για αξιοποίησή του ως θεατρικό δρώμενο. Σε κάθε σκηνή θα είναι διαφορετικοί οι δύο μαθητές που υποδύονται το Μικρό Πρίγκιπα και το Κοριτσάκι, ώστε όλοι στην τάξη να υποδυθούν το ένα από τα δύο, βασικά πρόσωπα, ανάλογα με το φύλο τους. Τους υπόλοιπους ρόλους, αυτούς δηλαδή των γλάρων, των λουλουδιών, του ζεύγους των παντογνωστών, των μαθητών, του πιλότου κ.λπ. τους υποδύονται οι ίδιοι μαθητές στις υπόλοιπες σκηνές.



Στρατηγός Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου του Μελέτιου Ρόκα αντιστρατήγου ε.α.

Tην Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, είχα την ευκαιρία και την τιμή να παραβρεθώ στην κριτική παρουσίαση του βιβλίου του αειμήνου συμπατριώτη μας Αγγέλου Ι. Παπακωνσταντίνου με τίτλο «Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου ένας εκλεκτός ηγήτωρ και αγωνιστής» η οποία έγινε στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματικοί, αντιπροσωπείες από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας Ειδυλίας, οι πρώην δήμαρχοι Μάνδρας κος Μελέτιος Τσαντήλας και κα Ιωάννα Κριεκούκη καθώς και αρκετοί συμπατριώτες μας. Το βιβλίο αναφέρεται στη ζωή και δράση του Στρατηγού Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, αποτελεί έκδοση της εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, μερίμνη και δαπάνη του Αθανασίου Παπακωνσταντίνου, υιού του Στρατηγού, Δικηγόρου Αθηνών και της συζύγου του Αλεξάνδρας Παπακωνσταντίνου το γένος Ιωάννου Έπαργιάννη Εφέτου Διοικητικών Δικαστηρίων, Συγγραφέας ο ανηψιός του στρατηγού Άγγελος Ιωάννου Παπακωνσταντίνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» που καταχωρείται στη σελίδα 7.

Ασφαλώς σε εμάς τους μεγαλύτερους είναι γνωστή η σεμnότητα και η προσφορά της ευρύτερης οικογένειας Παπακωνσταντίνου, από μέλη της οποίας πολλοί «εβαπτίσθημεν εις Χριστόν», μάθαμε τα πρώτα γράμματα και όλοι μας κληρονομήσαμε το δικαίωμα να υπερηφανεύμαστε για την προσφορά της γενέτειρας μας Μάνδρας, στους αγώνες για την Ελευθερία της Πατρίδας και του Έθνους μας, για την μεταλαμπάδευση των ανωτέρω στις νεώτερες γενιές και προς απόδοση οφειλομένων τιμών προς την οικογένεια φρονώ ότι πρέπει να διοργανωθεί ανάλογη εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου στην Μάνδρα.



Δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» αρ.φύλλου 4068 στις 11/04/2013.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ξεκινήσαμε από τα Κούντουρα την σημερινή Μάνδρα, ακολουθήσαμε το Θριάσιο πεδίο, το Ράριο πεδίο και διά της Ιεράς Οδού περάσαμε τα Παναθήναια και φθάσαμε εδώ, στο Ιερό Τέμενος της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων, στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ήλθαμε να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου». Το διάβασα με τη δέουσα προσοχή και με συνεκίνηση.

Το βιβλίο αυτό τεκμηριώμενό με σαφήνεια και ενάργεια τόσο για την Πολεμική Αρετή, όσο και για την κοινωνιολογική συμπεριφορά στη κοινωνία. Πα την εν πολέμῳ αρετή μιλάει το βιβλίο με συνεπίκουρο τον γεραρό και αξιοσέβαστο Αρχηγό ΓΕΣ και τον ακούμητο φρουρό Διοικητή του Γ'.Σ.Σ., Στρατιώτης, Δάσκαλος, Ευπατρίδης, ενάρτεος ο συμπατριώτης μας Στρατηγός. Δεν παρεύπετο από τις ανάγκες της στιγμής, τον διέκρινε αυτοκυριαρχία στις επιθυμίες, Προκισμένος, με σωφροσύνη, με σύνεση με ευγένεια, με ψυχική χαρίσματα είχε μπει στη κοινωνιολογική σκέψη του Σωκράτους.

Γνώστης της αρχαίας γραμματείας και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, φύσει φιλελεύθερος μιλούσε για το έργο «Πέρσες» του Αισχύλου. Για τη νίκη της δημοκρατίας κατά του ολοκληρωτισμού και της βαρβαρότητας, νίκη της μικρής Ελλάδος κατά του σύγκου των Περσών στον Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στις Πλαταιές.

Άφοβα στο θέατρο του πολέμου, ύψωνε το ανάστημά του να υπερασπιστεί την πατρίδα έταξε στην ζωή του να φυλάει Θερμοπύλες «ποτέ από το χρέος μη κινούντες», απόλυτος, άκαμπτος. Στις ανάγκες του Ανθρώπου εύκαμπτος «αει αειδάκρυες αντρες εσθοί». Αυτός είναι ο Έλληνας στρατιώτης, σωστός Μεγαλέξανδρος. Υποκλινόμεθα στον άγνωστο στρατιώτη.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο στρατιώτης μεγαλοφυής αυτός στρατηλάτης, μετέφερε τον Ελληνικό πολιτισμό, τη παιδεία, την αρχαία γραμματεία και την Ελληνική γλώσσα ανά τα πέρατα της οικουμένης.

Σήμερα: Ας μη μιλήσουμε, όλα κακοποιούνται.

Ευτύχησα να γνωρίσω τον συντοπίτη μας Στρατηγό και να συνδέθω. Είχε την έμπνευση με τέτοια ενάργεια να εκφράστηκε τις διαχρονικές αδείες της τιμής και της ανδρείας, της αγάπης για τον άνθρωπο και την πατρίδα, του αγώνος και της θυσίας για τα πανανθρώπινα ιδανικά. Έζησε στρατιώτης και έφυγε στρατιώτης. Είναι ο γνωστός και ο Άγνωστος Στρατιώτης, ο αριτκρατός Στρατιώτης γιατί είπε: «είμαι Έλληνας και το τήρησε».

Ταπεινός προσκυνητής προσέρχομαι να καταθέω την ευγνωμοσύνη μου στον συντοπίτη μου Στρατηγό, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, καθώς και στον στρατιώτη, στον Αγνωστό Στρατιώτη που όλοι τους πάλεψαν για την πατρίδα, το πνεύμα, την ιστορία, τον λόγο και τον Χριστού την πίστη.

«Έλληνες σεις της πατρίδος άξιοι πως ήθελεν από σας προκριθεί άδοξος τάφος;»

Το DNA του, η ρίζα του είναι από τα Κούντουρα Μάνδρα, από τον στρατηγό Ζερβονικόλα, τον καπετάν Κολιό, τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, τον στρατηγό Γιώργο Νικολαΐδη, τον στρατηγό Αλέκο Κοντούλη, τον Στρατηγό Νίκο Ρόκα, τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο, τον στρατηγό Παναγιώτη Νικολαΐδη, το θρυλικό κυβερνήτη του υποβρυχίου «Κατσόνης» Πλωτάρχη Βασίλη Λάσκο, τον στρατηγό Τζανή Νικολαΐδη, τον Ναύαρχο Αλέκο Σακελλαρίου, τον Ναύαρχο Κωνσταντίνο Κώνστα και τα σημερινά παλικάρια Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας που με συνδέουσαν από τα Κούντουρα.

Μελέτης Τσαντήλας
Πρώην δήμαρχος

ΚΡΙΤΙΚΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο στρατηγός Κωνστ. Ά. Παπακωνσταντίνου

Έκυρωφόρησε την λήγουσα έβδομάδα και παρουσιάσθηκε μάλις την περαιωμένη Τετάρτη στην Λέσχη Αξιωματικών Ένσηλων Δινιών το βιβλίο του Άγγελου Ι. Παπακωνσταντίνου, Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Ά. Παπακωνσταντίνου. Ένας έκλεκτος ήγιεται και άγνωστης (έκδ. Εταιρεία Μελέτης Έλληνικής Ιστορίας και Άθ. Κ. Παπακωνσταντίνου, σελ. 114). Το βιβλίο είχε γραφεί σε πλατύτερο χρόνο, κατά το 1998.

Ο συγγραφέας του ήταν ο Άγγελος Παπακωνσταντίνου, γνώς τον ίνας έκ των άδειών του στρατηγού. Ο Άγγελος Ιωάννου Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στην Μάνδρα της Αττικής το 1915 και άπεισκε στην Αθήνα το 2005. Εσπούδασε στην Νομαρχιακή Σχολή το Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου όπου έλαβε το πτυχίο του έργου δόμηνος παποδόρων σε ιππαλλήλος του Έλληστρου Συνεδρίου. Εσπρεπεύθη κανονικώς και έπρεπε την θητεία του προπολεμικώς και το 1940 έπεστρεψεύθη και έπολεύσησε στο Μέτωπο στην Γραμμή Πεστών-Τελελένιου. Έπελήγη λόγω αριστής συμπεριφοράς ως έφεδρος άξιωματικός και έφοιτης στην Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών στην Καβάλα. Μετά την άποφοιτηση άπλων αυτήν, έπολεθετήθη στην XIV Μεραρχία, την οποία διοικούσε ο θεός του Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, παρά τό πλευρό των όποιων έβαινε το Έπος των Όχιρων. Έπολέμησε έπισης, μετά νέα έπιστρετήση του, στο Βίτσα και τό Γρύπο κατά την περίοδο 1946-1949. Μετά την δρωτική άποστρατευτήση του έπελήγη ως Διευθυντής και άκολούθως ως Γενικός Διευθυντής του Νοοκομείου «Άγιος Σάββας», το οποίο διοίστησε έπι 30 έτη. Κατά την παρούσα θητεία του, έπειτα την αριστή λειτουργία του Νοοκομείου, που άνετειρη σε ένα άπο τα μεγίλα και σημαντικά της χώρας. Άλεβιστο πλήρης τημών και της μεγίλης έπιστρεψες όλων πού είχαν συνεργασθή μαζί του. Το βιβλίο έγραψε μετά την συνταξιοδότηση του ως φάρο της πρόσθια του θεού του και την μεγάλη έποχη πού είχαν ζήσει μαζί.

Οι μεγίλες έκεινες στιγμές δέν έπεισε νά ληφτονται. Αντιθέτως, έπεισε να διακινθούν για την μνήμη τού της οίκογενειάς, δυο και τούς έλληνας κονού. Η έμμετη σεμνότητη της οίκογενειάς άρχοντας άδηγησε στην άπλη διαφύλαξη της έργακας αυτής. Καθώς δύος συνεπληρωθήκαν έμετος 40 έτη άπλω τον θάνατο του στρατηγού. Ο γνώς του κ. Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, διοικόρος και τέως βουλευτής, και ή συζύγος του κ. Αλέξινδρα τό γένος Ξερογιάννη, έφετε τόν Διοικητικών Δικαιοτητών, έχρεναν ότι ή ήδοις τού βιβλίουν θά πάπτελοντες τό καλύτερο μνημόνιον του Στρατηγού, μαζί με τήν προσφορά άναμνησηών του από Μοναρχία τού Ροΐελ. Έτσι τό βιβλίο πέδε τό φάρο της ήματος, χωρίς παρεμβάσεις και παρεμβολές νεωτέρων στοχεύων άπλω έστινα τού συγγραφέως, χωρίς κάν συμπλήρωση της βιβλιογραφίας. Η μόνη προσθήση ήταν η εικονογράφησης με φωτογραφίες πού έπληργαν στην οικογένεια. Τό βιβλίο είναι ομονό, άπλο και άξιοπετές, όπως άμφισσε στην προσωπικότητα του βιογράφουμένου.

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου γεννήθηρε στήν Μάνδρα το 1885 και άπεισκε στήν Αθήνα τό 1973. Δέν έχεινη τήν παρούση τής ζωής του με στόχο τόν στρατό. Αντιθέτως, ώλοκλήρωσε τής γηγενικούς οποιεδές, πράγμα τότε άρκετα σπάνιο, έν συνέχεια έλαβε πτυχίο άπλω τό Ρίζαριο Διδυμοτείχο και γάλ μαρού διάσποτημα έπηρέτησε στήν Στοχεύοθη Έκπλασηση ως διοικαλος. Κατετάγη στό στρατηγού ως έφεδρος ολίτης πεζικού και έπελέγη γάλ την Προπαρασκευαστική Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Κερκύρας, δυον έροτησε χωρίς τή ήτη 1906-1907. Ως έφεδρος άνθυπολογαργός πεζικού άπλω τό 1907 έπηρετηση στούς Βαλκανικούς Πολέμους, έπραμπαση κατ' έπινούλημαν κατ' αέτοις, και ήταν ένας έκ των πολλών πού έν συνεχία έμνημοποιήθησαν ως άνθυπολογαργοί πεζικού τό 1914 γάλ νά καλέφορν τήν τεμπιστική άνάγκη νέων θέσεων κατευτέρων άξιωματικών, κατίκις ο Στρατός μας, τήρη πλέον διπλωματική, μαζί με τή έθνωκι έδαφη, πτώ όποια πρέπει νά μη λημονήται δη άκομη κατοικούσιν και ωλοκληρώς πλήθεμον.

Μετά τήν μονιμοποίηση του ή πορεία του έπαντισθη πρός έκεινη τού Στρατού και τού Εθνους, Υπολογισμός τό 1916, μτέσης ως λοχίας (τό 1917) τού Α Παργκούμιον Πολέμου και ως ταγματάρχης (1921) στήν Μικρασιατική Έπολούμα, κατά τήν όποια και πάλιν έπραμπαση στήν πορεία άπλω Κινηταρείας πρός Ούνακ (1921), άλλα συνέπιον χωρίς νά διοστη σημαντικά στόν τραμπατισμό του. Προηρήθη τό 1930 ως άντυπονταγματάρχη και σε συνταγματάρχη τό 1934 έμνημονταις άπλω τού 1930, όποτε είχαν προσχθη νεώτεροι του. Ως ουπιτραματάρχης άντιλαμβή τό 1938 τήν διοίκηση τής XIV Μεραρχίας (Ξενθής) και προηρήθη σε έποστρετήριο λόγο πρό της κηρύξεως του Πολέμου, στίς 30 Ιανουαρίου 1940, συνέχισε δέ νά κατέργη τήν θέση απέτην μέχρι τέλους του Πολέμου.

Στήν δέσιμ τον στίγμη Σανθή εύρεθη με τομέα άρμοδιοτητού τήν περιοχή τής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεπώς έπειθενος έν πολλούς για την Γραμμή Μεταξά, τήν Οχυρών πού δεκραύλιαν πλήρως τή σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, ίδιως στό εύπλοοβλητο πομπείο τού έλασιστον έδαφοκοθ βάσινος. Ο στρατηγός Παπακωνσταντίνου περηγήθη δύλον τόν τομέα είθηνης του, έπειτα στήν άλοπληρωση τού πλέγματος τών Όχιρων και ένεψυχοσε και διαπεριστήρησε καταλλήλως τής έπι αύτον μονάδες. Μετά τήν άπομνησην τής VI Μεραρχίας πού μετεφέρθη στό Αλβανικό Μέτωπο, ή XIV Μεραρχία σύνοπτασμός άντιλαμβή τό σύνολο τού βάσιον τής άμενης τής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στό βιβλίο ιστορείται δέ άλλων άλλα μεστών λόγων ή Γιγαντομεραία τών Όχιρων και ή άπομνως περί συνθρούλογησης όπαν τά γερμανικά τμήματα δέσποσαν τήν έλληνική γραμμή λόγω καταφρένεσες τής Γιανγκούσαλιας και έφθισαν στήν Θεοσαλονίκη. Ο στρατηγός Παπακωνσταντίνου άπειστρετηση τόν Ιανουαρίου τό 1945 λόγω όφιον ήλικας (60^η έτος). Έπειτα δέν άνεμίζηθη ποτέ στό κονά.

Ως ιστορικός έχω πλούσια είκονα τών ήμητόρων τού Β Παργκούμιον Πολέμου και τών έν συνέχεια άλλα και προηρήθησον περίσσουν. Οι άνθρωποι έκεινοι ήταν ασφαλείς σε άφραί βαθμό, στρατιώτες και όχι στρατιώτιστες με τήν έννοια τών Διπλούν στρατών. Άρχοντες δύος και ήττροτες έκ των σπανιών. Στό κειμήριον ήταν άμετακίντοι, στήν πλεικόρια άμιλλοτο, στήν μάχη άδιστακτοι στήν έπαρμογή τού πολεμικού σημίτον, άλλα ποτέ δέν έπιστρεψαν πολεμικά σχέδια πού θά διατηνούσαν άδικα τήν ζωή τών -πιλιδιών- τους, τών στρατιωτών, πού τους ήττημετώπιζαν τέλαιοις παπεριναστικά, χωρίς ποτέ νά θίγεται ή ισχυρίζεται και ή πιεθαργία. Στήν έποχη τής είρηνης, ήταν μελέτων και γλυκείς και ήμεροι, λεπτοί οίκογενειώρχες, άνθρωποι πού δέν άπλιτοδοντιν τίτοτε ποράς ήταν γεννιώντασιν τών υπηρεσιών τους, άπον έίχαν πράξει τό καθήρων τους και είχαν ήσυχη τήν συνειδηση τους. Σε αίτημην τήν κατηργούσια άνθρια και ή σεμνότατος και ίκανωτατος στρατηγός Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου. Τό περι αύτον βιβλίο θά καταδιέξη τήν προσωπικότητα ένος έκ των στρατιωτικών ήγητορων τού Πολέμου πού άπλω πλανούν τον θυμασιό τού έλθορι και τήν βαθεία άντιπλεμα ποκκίλων ζηλοτύπων...



Ατενίζοντας Το '21

Hπατρίδα μας περνάει μια κρίσιμη στιγμή στην μακραίωνη ιστορία της, ενώ διξάστηκε μέσα από πολλούς πολέμους, για την Ελευθερία και την Δημοκρατία. Είναι σημαντικό όμως, να κατανοήσουμε ότι ο Έλληνας πάντα στην μακροχρόνια ιστορία του γνώριζε τους εχθρούς του.

Σήμερα όμως, έχοντας υποπέσει στο λήθαργο, όχι πλέον του καταναλωτισμού και του υλισμού αλλά της αγωνίας του μέλλοντος, πράττει δειλά βήματα προς την απόκτηση μιας ουσιώδους Δημοκρατίας - Ελευθερίας αλλά και Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Η επανάσταση του 1821, διέφερε ριζικά από κάθε άλλη επαναστατική ενέργεια της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο αγώνας μας δινόταν για την πίστη και την πατρίδα, για την ελευθερία της Εθνους και την οργάνωση μιας φιλελέυθερης και δημοκρατικής πολιτείας. Για πολλούς ερευνητές το '21 είναι "σημείον αντιλεγόμενον" (Λουκ.2,34) και ζητούν την απομύθευσή του, στα πλαίσια του γνωστού νεοτεριστικού αιτήματος "να ξαναγραφεί η αιματοβαμμένη ιστορία μας".

Η 25η Μαρτίου του 1821, αποτελεί σταθμό στην ιστορία των Ελλήνων αφού σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το Ελληνικό Έθνος, ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς και όχι ομαλής συμβίωσης, κατόρθωσε να αποτινάξει τον αιματηρό ζυγό του τούρκου κατακτητή. Το μαρτύριο του Ελληνισμού άρχισε στις 29 Μαΐου του 1453, όταν η Κωνσταντινούπολη, ο φάρος της Ορθοδοξίας έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Έπειτα από μερικά χρόνια η Ελλάδα βυθίστηκε στην σκλαβιά. Χιλιάδες Έλληνες, βρήκαν φρικτό θάνατο, ατιμάστηκαν ή ταπεινώθηκαν, ενώ χιλιάδες ελληνόπουλα βιαίως αποχωρίστηκαν από τις οικογένειες τους.

Την ελπίδα του γένους αναζωπύρωντε, το Κρυφό Σχολείο όπου οι ιερείς δίδασκαν στα υπόδουλα παιδιά τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις και τις αξίες του ελληνισμού αφού δεν υπήρχε δημόσια εκπαίδευση εξαιτίας της οθωμανικής κατοχής. Στα Σφακιά, στο Σούλι, οι Οθωμανοί δεν πάτησαν το πόδι τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ηρωισμού όπου μετά από 14 χρόνια πολιορκίας, οι Σουλιώτισσες το 1803 έριξαν τα παιδιά τους σε βάραθρο για να μην ατιμαστούν από τους Τούρκους, χορεύοντας το γνωστό σε όλους μας το δημοτικό τραγούδι "Έχετε γειά βρυσούλες".

Καταλυτικό ρόλο, στο εξωτερικό ρίχνοντας όμως και τον σπόρο της επανάστασης στο εσωτερικό, έπαιξε ο Λόγιος Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής. Την ώθηση στις επαναστατικές ενέργειες έδωσε η Φιλική Εταιρεία, όπου ανέθεσε την αρχηγεία στον Α.Υψηλάντη.

Στις 23 Μαρτίου του 1821, μετά από τον επιτυχημένο αντιπεριστασμό του Α. Υψηλάντη στο Ιάσιο, ο Πετρόμπετης Μαυρομάχης, ο Παπαφλέσσας, ο Θ. Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαρχηγοί με 2.000 Μανιάτες εισβάλλουν στην Καλαμάτα. Στις 25 του Μάρτη, ο Θ. Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του ξεκινούν για την Τριπολίτσα. Σε όλα τα χωριά της αιματοβαμμένης Πελοπονήσου, οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν χαρμόσυνα να αναγγείλουν το γεγονός, την ημέρα του εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - της Μητέρας των Ελλήνων, ο δοκιμαζόμενος λαός, αφούγκραζεται το μήνυμα της Επανάστασης και ευαγγελίζεται την απελευθέρωση της πατρίδος του. Την ίδια μέρα ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει και ευλογεί το Λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα. Το Λάβαρο αναπαριστά την Κοιμηση της Θεοτόκου αναγράφοντας πάνω του "Ελευθερία ή Θάνατος". Το επαναστατικό κίνημα γρήγορα απλώθηκε παντού από άκρη σε άκρη σ' όλη την Ελλάδα. Η Επανάσταση κέρδισε έδαφος ενώ χύθηκε αίμα χιλιάδων Ελλήνων, μέχρις ότου υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 κηρύσσοντας την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος.

από τον Βαγγέλη Κώνστα

Τι όμως από αυτά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα διδάσκονται οι μαθητές μας; Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα ελληνόπουλα, τα οποία έχουμε αφήσει έρμαια στο σχολείο, διδάσκονται συχνά την πλανεμένη, την φευδή ιστορία του τόπου μας. Επισημαίνουμε αρχικά, ότι στο βιβλίο της Α Γυμνασίου για το ένδοξο '21 γίνεται παραλληλισμός της ταινίας του "Άρχοντα των δακτυλιδίων" ενώ περιλαμβάνεται φαιδρό ανάγνωσμα που εξευτελίζει τη μαθητική γιορτή της 25ης Μαρτίου, διδεται δηλαδή, η αντιληφτη του ανοιγμάτος στην παγκοσμιοποιημένη φαντασία και "την τελική μάχη ενάντια στις δυνάμεις του κακού". Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολικού βιβλίου, κάνει λόγο για τη γνωστό σε όλους μας παιδομάζωμα, την χειρότερη μορφή εξισλαμισμού, όπου συμπεριλαμβάνονται οι Έλληνες έφηβοι και μετά από πλύση εγκεφάλου και σκληρή θρησκευτική - στρατιωτική εκπαίδευση γίνονταν φανατικοί μουσουλμάνοι. Έχανε δηλαδή, ο Ελληνισμός το πιο ζωτικό τμήμα του πληθυσμού του. Μαθαίνουν λοιπόν οι νεολαίοι μας ότι το παιδομάζωμα, ορίζεται ως "Ο μεσαιωνικός ισλαμικός θεσμός των δούλων φρουρών του μονάρχη γινόταν με ένα πρωτότυπο σύστημα στρατολόγησης το οποίο μετέτρεπε νεαρούς μη μουσουλμάνους υπηκόους σε μια προνομιακή κοινωνική ομάδα".

Έχουμε λοιπόν αγαπητοί μου πληθώρα παραδείγματα, από τους ιστορικούς που λυσσαλέα προσπαθούν να αφαμάξουν κάθε τι πρωικό, κάθε τι Ορθόδοξο, κάθε ενέργεια που δηλώνει τη φιλοπατρία του Έλληνα. Θα ήθελα όμως, να κάνω αναφορά και στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, όπου μας εξιστόρησε, ότι οι Έλληνες ζωύσαν αρμονικά ενώ υπήρξε σημαντική οικονομική ανάπτυξη στα 400 χρόνια σκλαβιάς. Μάθαμε επίσης, ότι οι κλέφτες και οι αιμαρτωλοί ήταν φυγόδικοι εγκληματίες. Προφανώς, έχενούν οι συντελεστές του ανθελληνικού σταθμού, ότι πολλοί Έλληνες έγιναν κρυπτοχριστιανοί ενώ πολλοί τάχθηκαν στις τάξεις των νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας αφού θυσίαστηκαν κ' υπέστησαν σφοδρά βασανιστήρια. Όσο για τους κλέφτες και τους αιμαρτωλούς, ο ίδιος ο Θ. Κολοκοτρώνης, τους ονομάζει "φρουρά του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου", άλλωστε όπως γνωρίζουμε και ο ίδιος, ήταν κλέφτης. Οι κλέφτες, όπως λέγει, ο μέγας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαργόπουλος "Έμάχοντο κατά των Τούρκων ελαυνόμενοι υπό σφοδροτάτου αυτοματισμού της ατομικής ελευθερίας και της χριστιανικής πίστεως. Πάντες όμως είχον βαθυτάτων την συνειδήσην του εθνισμού".

Ήρθε η ώρα λοιπόν, να ασχοληθούμε με ψηλά και βαθύτερα ζητήματα. Είναι ήδη όλου φαεινότερο ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο (Εθνικής άλλοτε) παιδείας σε ότι αναδύει πατρίδα, έθνος, γλώσσα, ιδανικά, ιστορία πιστεύω, δηλαδή, τις πιο ευαδιστές μυρωδιές, προσπαθεί αγωνιώδως να τις εξαφανίσει με τους απορροφητήρες της Νέας Εποχής. Δεχθήκαμε λοιπόν, ως νεοέλληνες τον υλικό εξευτελισμό, δεχθήκαμε τον εμπαιγμό, δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε την πνευματική μας υποταγή, τον ιστορικό μαρασμό μας.

Τρίζουν τα κόκαλα του απαγχονισθέντος Πατριάρχη Γρηγορίου του Έ όταν ο λαός μας, δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τα κέντρα που επιθυμούν την καταστροφή μας. Για να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε, να ταξιδέψουμε και να στοχαστούμε τις μέρες εκείνες, οφείλουμε να ψάχνουμε - να διαβάσουμε τις μαρτυρίες των σκλάβων με την θηλιά στο λαιμό, και όχι τις διαβεβαιώσεις των τυράννων, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας και μας το επιβάλλει η Νέα Τάξη πραγμάτων.

Αγαπητοί μου φίλοι, γονείς και νεολαίοι, μέσα στην καθημερινότητα μας χτίζεται η ιστορία μας. Οι μεγάλες μορφές, οι μορφές που έχουν για το θάρρος και την θυσία τους, λειτουργούν σαν ένα φωτοβόλο παράδειγμα για το μέλλον μας. Εμείς έχουμε πολλές πρωικές μορφές που λειτουργούν ως φάροι, ήρθε η ώρα να στοχαστούμε εάν εμείς οικανοί να αποτελέσουμε φάροι για τις επόμενες γενιές.

Καλή επ- Ανάσταση

● ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ - Θεολόγος