



ΔΗΜΟΦΩΝ

ΕΤΟΣ 17ο | ΤΕΥΧΟΣ **79** | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016



ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Σύλλογος Ποιοτικής & Πολιτιστικής
Αναβάθμισης Δυτικής Αττικής
“Ο ΔΗΜΟΦΩΝ”
ΕΚΔΟΤΗΣ
Παναγιώτης Δημητρούλης
(Κιν.: 6977.781.753)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ/ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Κοροπούλης Βασίλης
Κοροβέση Ελένη
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Λαϊνάς Παναγιώτης -
Μποχάρτζας Γεώργιος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Κωνσταντίνα Πέππα
Τηλ./Fax: 210.55.58.291

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μήτισου - Τσιάμη Κατερίνα
Πτυχ. Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών

Ταχυδρομική Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 3, 196 00
Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 6977.781.753
www.dimofon.gr
e-mail: info@dimofon.gr

Ο “ΔΗΜΟΦΩΝ” ανταλάσσεται με
όλα τα έντυπα πολιτιστικού περιεχομένου.

Τα επώνυμα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις εκείνων
που τα υπογράφουν.
Επιτρέπεται η τημηματική ή ολική αναδημοσίευση
άρθρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η
πηγή τους.
Η ύλη για το τεύχος “έκλεισε” στις 11/12/2016



ΕΤΟΣ 17ο
ΤΕΥΧΟΣ 79

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΟΙΗΣΗ από τον ΘΕΩΝΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

“Σπιγμές σταλμένες από θείο χέρι”
ετούτες οι σπιγμές της πουσκίας
λίγο πριν κοιμηθούμε το βράδι
προσμετρούμε τι κερδίσαμε
στην διάρκεια της μέρας.

Ζυγίζουμε τα καλά και τα κακά της
αισθήματα, λύπες, χαρές και άγκη
που θα μας ακολουθήσουν τ’ άλλο πρωί πάλι
σε μια καινούργια μέρα πια ξυπνώντας.

Κι είναι το καταφύγιο του νού μας
η ίδια αυτή ασχολία κάθε βράδι
σαν ιεροτελεστία αγαπημένη
μας συντροφεύει ώσπου να κλείσουνε τα μάτια

στου ύπνου την γαλάνη και το βύθος.

Μ’ αλίμονο η πλάστιγγα πάντοτε γέρνει
προς την μεριά παθών κακών και μοχθηρίας
με λύπη ανακαλύπτουμε ότι
τη μέρα που πέρασε δεν ωφελήσαμε καθόλου
τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας.

Λες και φορούμε παρωπίδες
δεν βλέπουμε πέρα από την αντανάκλαση του καθρέφτη
και το μόνο πράγμα ισως που μας σώζει
είναι που μόνοι μας παραδεχόμαστε την φαυλότητά μας.

ΣΧΟΛΙΑ: Το ποίημα αναφέρεται στην καθημερινή βραδινή ενασχόληση του ποιητή με το να ζυγίσει τις καλές και τις κακές πράξεις του, της ημέρας που πέρασε. Τα λόγια του ποιήματος που βρίσκονται σε αγκύλη είναι παραμένα από ένα ποίημα του Σεφέρη με τίτλο "Στροφή" και από τα οποία εμπνεύστηκε ο ποιητής το υπόλοιπο ποίημα. Στην τελευταία στροφή που χρειάζεται την περισσότερη επεξήγηση ο ποιητής αναφέρεται σε κάποια ναρκισσιστικά στοιχεία του όταν αναφέρεται “στην αντανάκλαση του καθρέφτη”. Και το ποίημα κλείνει με την σκέψη ότι από την σπιγμή που μόνοι μας παραδεχόμαστε την μωρία μας, αυτό είναι κάτι σημαντικό που μας βοηθάει στην παραπέρα εξέλιξη του εαυτού μας.



‘Η κρίσιμη ώρα του άρχιμ. Ιακώβου Κανάκη

Iό μήνυμα τού Εὐαγγελίου μεταδόθηκε σταδιακά σέ δλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς. Άπο τούς πρώτους μαθητές, τούς δώδεκα, τούς έβδομήκοντα καί τούς διαδόχους τους πέρασε καί ἄλλαξε δόλον τὸν κόσμο. Τό καλό μήνυμα βρῆκε μὲν κλειστές πόρτες ἀλλά συχνά ἀνοιχτές καρδιές. Φυσικά ἡ ἀξία εἶναι μεγάλη, μοναδική καί σημαντική γιά κάθε ψυχή, πού ἐγκολπώθηκε τό καινούργιο μήνυμα. Όμως ύπηρξαν περιπτώσεις πού πραγματικά θαυμάζεις τό σχέδιο τού Θεοῦ γιά τόν τρόπο

ἔλκυσης, σαγήνευσης κάποιων προσώπων. Τρανό παράδειγμα ό Σαούλ. Ό μεγάλος αὐτός διώκτης τῶν χριστιανῶν γίνεται Παῦλος, κορυφαίος ἀπόστολος, κήρυκας τῶν Ἐθνῶν καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης. Ἐκτός αὐτοῦ τόσοι ἄλλοι, ὅπως βλέπουμε στήν Εκκλησιαστική ιστορία, ἀπό ἔχθροι τῆς Πίστης γίνονται ὁμοιογήτες καί μάρτυρες. Τόσα θαύματα, τόσες προσωπικές ἀποκαλύψεις, πού σέ στρέφουν γιά ἔνα ἀκόμα λόγο διοξολογικά πρός τό Θεό.

Ἡ μεταστροφὴ ἐνός ἀνθρώπου ἀπό μιά κοινή, καθημερινή ζωὴ σέ μία νέα πορεία μέ αἰώνια προοπτική δέν ἔπαυσε ποτέ νά ύφισταται. Ἀπό τότε πού ὁ Χριστός σαρκώνεται, ἀλλά καί πιό πρίν, τό θαῦμα τῆς θείας ἀλλοίωσης τελεσιουργεῖται ἱεροκρυψίως καί ἀκατάπαυστα μέσα στίς καρδιές ἀμέτρητων ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἂς σταθοῦμε σέ μιά κατηγορία ἀνθρώπων, αὐτῶν πού μέ ἐπιχειρήματα ἰδεολογικά, φιλοσοφικά καί ἄλλα ἀρνοῦνταν τήν ύπαρξη τού Θεοῦ, πολλῷ δέ μᾶλλον τήν παρουσία Του στήν ζωή τους. Εἶναι συνήθως ἀνθρωποι μορφωμένοι, μέ πτυχία καί τίτλους ἐπιστημονικούς. Διπλωματούχοι θετικῶν ἐπιστημῶν. Ἀλλοι μέ περιουσία καί χρήματα καί ἄλλοι πάμπτωχοι γιά τά πιστεύω τους.

Τί γίνεται ὅμως ὅταν ὁ Χριστός κρούσει τήν πόρτα τῆς δικῆς τους καρδιᾶς; Δέν ύπάρχουν γενικές ἀπαντήσεις. Ὕπάρχει ἐξατομικευμένη προσέγγιση γιά τήν περίπτωση κάθε ἀνθρώπου. Θά ἀναφέρω μία ἐξ αὐτῶν. Στά νειάτα του βρίσκεται πρώτος σέ καταλήψεις καί κοινωνικούς ἀγῶνες. Στό πανεπιστήμιο πρωτοστατεῖ σέ συλλαλητήρια. Τόν πονᾶ, καί ὅχι ἀδικα, ἡ κοινωνική ἀνισότητα. Ζητᾶ ἰσονομία καί ύπερμαχεῖ γιά τήν ἀλληλεγύην. Προασπίζεται μέ τήν διαμαρτυρία του τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἰδιαίτερα ως φοιτητής. Εἶναι ἰδεολόγος. Τά χρόνια ὅμως περνοῦν καί ὅσα ζεῖ νάι μέν ύπάρχουν ἀκόμα μέσα του καί διαμορφώνουν τήν συμπεριφορά του, ἀλλά δέν τόν γεμίζουν πλέον ύπαρξιακά, δέν τόν ξεκουράζουν ψυχικά. Εἶναι ὅλα καλά, ἀλλά ἀπρόσωπα. Ιδέες, ἀξίες πού δέν κοινωνοῦν μέ τήν καρδιά τού ἀνθρώπου. Τότε

ψάχνει τό Πρόσωπο. Ψάχνει νά βρεῖ κάτι πού τού λείπει. Ὁ Χριστός τοῦ δείγνει πιό ἔντονα τήν παρουσία Του καί τότε ἐκεῖνος τό ἀντιλαμβάνεται. Ἀντιλαμβάνεται κάτι πού ύπηρχε καί πρίν, ἀλλά ἀπλά δέν τό ἔβλεπε. Αρχίζει τήν καλή ἀναζήτηση. Καί ἐπειδή τώρα ἡ διάθεση εἶναι ἀγαθή, ἀρχίζει καί «βλέπει», αἰσθάνεται. Τό «χάδι» τού Θεοῦ γίνεται τώρα πιό αἰσθητό καί ἡ καρδιά δέν ἀργεῖ νά ἔλκυνθει. Νιώθει ποιά εἶναι πλέον ἡ ἀληθεία, ὅπως καί ὅτι πέρασε πολλά χρόνια «χαμένα» γιά νά τήν βρεῖ. Ὁ ἐγωισμός ἀντιστέκεται μέ προφάσεις σχολίων φίλων καί γνωστῶν. «Δέν σέ ἀναγνωρίζουμε» τοῦ λένε. «Πῶς νά πετάξω τόσα χρόνια»; λέει αὐτός. Πῶς νά ἀπαρνηθεῖς ἔνα ἐγώ πού πάντα εὑρίσκε λόγους καί ἐπιχειρήματα γιά τήν «ἀποδεδειγμένη ἀθεῖα». Σέ αὐτό τό κρίσιμο καί κομβικό γιά τήν ύπαρξη σημεῖο μήν γυρίσεις πίσω. Μείνε σέ αὐτό πού ζεῖς καί προχώρησε. «Ολα τά προηγούμενα εἰπώθηκαν γιά νά λεχθεῖ αὐτό. Προχώρησε στό δρόμο πού ἀνοίχτηκε μπροστά σου. Μήν ἀκούσεις τίς σειρήνες γιατί τόν ἥχο τους τόν ἄκουσες τόσα χρόνια καί δέν σέ ὁδήγησε σέ αὐτό πού πιθοῦσες πραγματικά. Θυμήσου αὐτόν τόν Ζακχαῖο τού Εὐαγγελίου, πού δέν δίστασε νά καταπατήσει τήν «ἀξιοπρέπειά του» γιά νά συναντήσει τήν ἴδια του τήν ζωή, τήν σωτηρία του. Αὐτός ὁ ἐπιφανής καί τόσοι ἄλλοι ἔζησαν τήν στιγμή καί ἄλλαξαν τήν ζωή τους. Καί ἀν δέν μπορεῖς ἀκόμα νά γίνεις φανερός γίνεις «νυκτερινός μαθητής Του», καί κουβέντιασέ Τον μέχρι τό πρωΐ. Καί ὅταν ἔρθει ἡ κρίσιμη στιγμή ὁ μοιλόγησέ τον καί ζήτησε τό «Σῶμα Του». Καί ὅταν τό λάβεις «θάψε το» μέσα σου καί τότε αὐτό θά σέ ἀναστήσει. Καί μήν ξεχάσεις ὅτι δέν ύπάρχει προσωπική ἀνάσταση. Κάνε ὅτι μπορεῖς καί γιά τόν διπλανό σου. Κοινή ἀνάσταση καί καινή χαρά.



Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου “Ο Δημοφών”
& η Συντακτική Ομάδα του περιοδικού
εύχονται ολόψυχα
στους αναγνώστες, τους φίλους
& τα μέλη του

Χρόνια Πολλά,
Υγίεις, Ευτυχισμένο & Δημιουργικό
το 2017!

Ο χορός Τράτα στα Μέγαρα ή/και στην Ελευσίνα;

Oι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε ότι ο χορός "Τράτα" συνδέεται κατά βάση με τα Μέγαρα. Έτσι μας φαίνεται απολύτως φυσικό να βρίσκουμε την κάρτα αλληλογραφίας που παραθέτουμε, που εκδόθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον εκδοτικό οίκο "Πάλλης - Κοτζάς".

Την ίδια εποχή, όμως, από τον εκδοτικό οίκο Μ.Ν. Μικαλόπουλου, κυκλοφόρησε και μια κάρτα που απεικονίζει την "Τράτα" να χορεύεται (και) στην Ελευσίνα. Η συγκεκριμένη, που επίσης παραθέτουμε, φέρεται να έχει ταχυδρομηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 1905 σε μια γαλλίδα δεσποινίδα.

Σε μια πρόχειρη αναζήτησή μας στο διαδίκτυο, βρήκαμε την ίδια ακριβώς εικόνα – παράσταση, σε κάρτα προφανώς άλλου, άγνωστού μας, εκδότη, με την λεζάντα "Τράτα Μεγάρων - Danse 'Trata' à Megara", που συσκοτίζει ακόμα περισσότερο τα πράγματα...

Υπάρχει κάποιος από τους αναγνώστες μας που μπορεί να προσδιορίσει εάν απεικονίζεται η Ελευσίνα ή τα Μέγαρα;

Σ.Γ.Λ.



Μάνδρα 1961 & Μάνδρα 2016

Eάν κάποιος σήμερα, το 2016, αναζητάει την Μάνδρα στο Google Maps (και μάλιστα στο Google Earth), θα έχει την "δορυφορική" οπική της Εικόνας 1.

Στον β' τόμο της τρίτομης έκδοσης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Ελλάδος, που κυκλοφόρησε το 1963, με χάρτες πόλεων και κωμοπόλεων της χώρας, βρίσκουμε το "χαρτογραφικόν σκαρίφημα, συνταχθέν διά την Απογραφήν Πληθυσμού της 19 Μαρτίου 1961, επί τη βάσει αεροφωτογραφιών της E.B.A. λήψεων 1959-1961 και συμπληρωθέν επιποπίως" της Εικόνας 2.

Συγκρίνετε και... κρίνετε μόνοι σας, πώς διαφοροποιήθηκε η κατάσταση στα 55 χρόνια που μεσολάβησαν. Τότε ο πληθυσμός (σύμφωνα με την απογραφή του 1961) ήταν 4636 κάτοικοι, ενώ σήμερα (ή, κατ' ακρίβεια, σύμφωνα με την απογραφή του 2011) είναι 12792 κάτοικοι... Τότε οι οικοδομές ήταν όλες ισόγειες, ενώ σήμερα...

Σ.Γ.Λ.



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



υνήθως όλοι μεταμορφωνόμαστε την περίοδο των γιορτών φορώντας το «καλό» μας πρόσωπο και μετά το ξεχνάμε. Ακόμη κι έτσι όμως, για τα παιδιά τα μαθήματα και οι εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσουν προσφέροντας έστω και το ελάχιστο είναι πολύτιμα, ίσως και να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους.

Τα παιδιά που ξέρουν να δίνουν έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.

Τα οφέλη από την προώθηση των φιλανθρωπικών ενεργειών των παιδιών είναι τεράστια. Αφενός, περιορίζεται το επαναλαμβανόμενο «θέλω» και «δώστο μου τώρα» που όλοι οι γονείς ακούν διαρκώς.

Παράλληλα όμως, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση των παιδιών, καθώς συνειδητοποιούν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα γύρω τους, ότι οι ενέργειές τους έχουν σημασία.

Τα παιδιά συνειδητοποιούν επίσης ότι υπάρχει και μία πραγματικότητα πέρα από αυτή που ζουν. Βλέποντας συνομήλικους τους να ζουν με διαφορετικές συνθήκες, τα παιδιά...βγαίνουν απ' τη γυάλα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Μερικές ιδέες για το πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τα φετινά Χριστούγεννα προς αυτό τον σκοπό, με την ισχυρή παρότρυνση - για όλους μας - να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είναι οι εξής:

Ζητείστε από τα παιδιά να ξεκωρίσουν δώρα, βιβλία, ρούχα και παιχνίδια, σε καλή κατάσταση, που δεν τα χρειάζονται πια.

Πριν επιλέξετε κάπι για να το προσφέρετε, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση. Αναρωτηθείτε: Εσείς θα το φορούσατε/δίνατε στο δικό σας παιδί;

Έξηγήστε στα παιδιά ότι θα τα δώσουν σε παιδιά που δεν έχουν αρκετά ρούχα και παιχνίδια και τα έχουν ανάγκη.

Ότι κι αν επιλέξετε, κατά την επίσκεψή σας στο χώρο, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε τα παιδιά σας να καταλάβουν ότι τα παιδιά που επισκέπτεστε δεν είναι αξιοθέατα και πρέπει να τους φερόμαστε με σεβασμό και τρυφερότητα. Άλλωστε, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας είναι ακριβώς αυτό: Η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο δεν είναι οίκτος. Είναι αγάπη.



Βοηθήστε τους πλικιωμένους της γειτονιάς.

Όσο κι αν έχουμε αποξενωθεί στις πόλεις, όλοι γνωρίζουμε κάποιον πλικιωμένο γείτονα. Με δική σας παρότρυνση τα παιδιά μπορούν να προσφερθούν να του καθαρίσουν το σπίτι, να του κάνουν τα ψώνια από το σουπερμάρκετ, να βγάλουν έξω τα σκουπίδια... και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει.

Δημιουργούμε το δικό μας μπαζάρ.

Τα παιδιά θα διασκεδάσουν αφάνταστα εάν συνεργαστούν με συμμαθητές και φίλους και φτιάξουν το δικό τους παζάρι. Ένας πάγκος στη γειτονιά με χειροποίητα στολίδια, γλυκά και ό,τι άλλο μπορεί να φτιάξουν. Καλεσμένοι οικογενειακοί φίλοι και συγγενείς που σίγουρα θα σπεύσουν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Και τα έσσοδα θα έχει οριστεί εκ των προτέρων ότι θα διατεθούν για κάποιο καλό σκοπό.

Υιοθετούμε ένα αδέσποτο κατοικίδιο.

Είναι μεγάλο μάθημα ζωής για τα μικρά παιδιά να κατανοήσουν ότι δεν γίνεται να αγοράζουμε ζώα από petshop, ενώ είναι τόσα τα ζώα που υποφέρουν.

Όταν θα αποφασίσετε να κάνετε το μεγάλο βήμα, πρέπει να εξηγήσετε ότι είναι μία απόφαση με πολλές ευθύνες.

Εθελοντική εργασία για καλό σκοπό.

Οι ιδέες είναι πολλές. Από το να καθαρίσετε το πάρκο της γειτονιάς ή να φυτέψετε δέντρα και λουλούδια – με γονεϊκή πάντα καθοδήγηση.

Στηρίξτε κάποιον που ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια των γιορτών παλεύει με τη μοναξιά και τη μελαγχολία.

Ένα παιδικό χαμόγελο και μια ζεστή καλημέρα μπορούν να κάνουν θαύματα. Πόσο μάλλον αν συνοδεύονται από μία γλάστρα με λουλούδια, μερικά γλυκά ή μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που τα παιδιά ζωγράφισαν μόνα τους.

Φτιάξτε κουλουράκια ή ζωγραφίστε χριστουγεννιάτικες κάρτες για όλους όσοι βοηθούν τα παιδιά καθημερινά.

Τη δασκάλα στο σχολείο, τον οδηγό του σχολικού, την σχολική τροχονόμο.

Φέτος, ας προσπαθήσουμε αυτή η διάθεση αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης να διατηρηθεί όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά την περίοδο των γιορτών.

A.I.K.

ΌΤΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ... Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

(Διδακτικό σενάριο με θέμα την εικόνα των νηπίων για τον εαυτό τους και τις προσδοκίες τους για την εξέλιξή τους στο μέλλον)

E ισαγωγή

Eνάγκη συνειδητοποίησης της δημιουργικότητάς μας κατά την αναγνωστική διαδικασία, σε συνδυασμό με την τεράστια παιδαγωγική δύναμη της λογοτεχνίας, υπαγορεύουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται σε λογοτεχνικά κείμενα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναπύσσουμε στη συνέχεια, όπως υποψιάζεται προφανώς κάποιος από τον τίτλο του, αναφέρεται στον **Μικρό Πρίγκιπα** του **Εξυπερύ** σαν λογοτεχνικό πρότυπο και παγκόσμιο σύμβολο της παιδικής αθωότητας. Σε μια κοινωνία που τα παιδιά μας από πολύ μικρά μιμούνται συμπεριφορές που δεν προσδιάζουν στην παιδική φύση τους, η εξύμνηση της παιδικότητας από τον Εξυπερύ μέσα από το έργο του «Ο Μικρός Πρίγκιπας» συνιστά την ύψιστη δικαίωση της παιδικής μας πλικίας. Επιδιώκοντας συνεπώς μέσα από τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες την αναζήτηση και τη διαφύλαξη του παιδικού εαυτού μας όπως προτείνει ο Εξυπερύ, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στην καλλιέργεια στους μαθητές μας της επιθυμίας για έναν κόσμο καλύτερο και ότι τους δείχνουμε τον ασφαλέστερο δρόμο που οδηγεί στην προσωπική ευτυχία.

Στόχοι

- Κοινωνικοσυναιθηματική ανάπτυξη, καθώς τα νήπια κάνουν τα πρώτα βήματα στην αυτογνωσία, προβληματίζομενα σε σχέση με τον ενήλικο εαυτό τους και εκφράζοντας στους συμμαθητές τους επιθυμίες και προσδοκίες αναφορικά με το μέλλον τους.
- Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης μέσα από την επεξεργασία εμπειριών και εντυπώσεων και τη λεκτική και εικαστική απόδοση χαρακτηριστικών και καταστάσεων που αναφέρονται στο μέλλον.
- Γλωσσική ανάπτυξη μέσα από την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων και τη δημιουργία από τα νήπια πρωτότυπων αφηγηματικών ιστοριών με βασικό ήρωα τον ενήλικο εαυτό τους και αναφορές στα ενήλικα πρόσωπα των συμμαθητών τους.
- Αισθητική ανάπτυξη μέσα από την επαφή των νηπίων με τη λογοτεχνία και την εικαστική απόδοση (ζωγραφική) του ενήλικου εαυτού τους.
- Καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να ακούν, καθώς παρακολουθούν την αφήγηση του συμμαθητή τους, ώστε να ζωγραφίσουν τον ενήλικο εαυτό του, όπως ο ίδιος τον φαντάζεται και τον περιγράφει.
- Βελτίωση της επικοινωνίας και επαφής μεταξύ των νηπίων, εφόσον ανταλλάσσουν σκέψεις και εντυπώσεις αναφορικά με τον ενήλικο εαυτό τους, καθώς και αυτούς των συμμαθητών τους και τις ζωγραφίζουν.
- Εξοικείωση με το λογοτεχνικό φαινόμενο μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών αποσπασμάτων, όπου συνυπάρχουν η δημιουργικότητα του συγγραφέα και του αναγνώστη.
- Συνειδητοποίηση της δημιουργικής διάστασης της ανθρώπινης φύσης μέσα από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπου κυρίαρχος αναδεικνύεται ο ρόλος της φαντασίας.

Μεθόδευση

Μέσα από την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο «**Μετά τον Μικρό**

Πρίγκιπα», Συγγρ. Ελένη Α. Ηλία, Εικον. Λίδα Βαρβαρούση, εκδ. Ηριδανός, και συγκεκριμένα από τα κεφάλαια **To δώρο του δειλινού** (σελ. 15-16), **H Αποκάλυψη** (σελ. 45-46) και **Επίλογος** (σελ. 52), στα οποία η αφηγήτρια συναντά το Κοριτσάκι κατά το πρότυπο της συνάντησης του Μικρού Πρίγκιπα του Εξυπερύ με τον πλότο, προκύπτει αβίαστα ότι το πρόσωπο του Μικρού Πρίγκιπα συνιστά τον παιδικό εαυτό του πλότου, που ο ίδιος τον «ανακαλύπτει» ξανά όταν βρίσκεται μόνος στην έρημο. Αφού η ανάγνωση των σχετικών αποσπασμάτων ολοκληρώθει, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές καλούνται σε μία συνάντηση με τον ενήλικο εαυτό τους. Εικείνο που εκ των πραγμάτων αλλάζει στην περίπτωση των νηπίων, είναι η οπική. Στις ιστορίες των μαθητών μας δηλαδά δεν πρόκειται για μία συνάντηση όπου ανακαλείται το παρελθόν. Πρόκειται για συνάντηση που οποία αναφέρεται στο μέλλον τους, οπότε καθοριστικός σε αυτήν θα είναι ο ρόλος της φαντασίας. Το νίπιο-αφηγητής αυτής της συνάντησης θα προβάλλει στην ιστορία του τις προσωπικές επιθυμίες του, θα ονειρευτεί την εξέλιξή του. Καθώς μάλιστα η συγκεκριμένη εικόνα θα είναι καταγεγραμμένη στο πλαίσιο του προγράμματος, ο αφηγητής της θα μπορεί να ανατρέχει σε αυτήν οποιαδήποτε στιγμή στην κατοπινή του ζωή. Εκτός από την παρουσίαση του μελλοντικού ενήλικου εαυτού τους τα νήπια θα καθορίσουν επίσης την ακριβή στιγμή, τον τόπο, τις συνθήκες και την αιτία της συνάντησης αυτής, αντίστοιχα με τα πρότυπα λογοτεχνικά έργα. Η διαδικασία ξεκινά με αφήγηση ατομική, αφού κάθε νίπιο θα αναφερθεί στη μελλοντική εικόνα του εαυτού του. Στη συνέχεια όλα τα νήπια ζωγραφίζουν εμπνεόμενα από την σχετική προηγηθείσα αφήγηση του συμμαθητή τους. Τέλος όλα τα νήπια συγκεντρώνονται, ώστε να παρουσιάσουν τις ζωγραφιές τους στον ίδιο το συμμαθητή-αφηγητή στον οποίο αυτές αναφέρονται. Καθώς στο πλαίσιο του προγράμματος τα νήπια εκφράζουν τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις διαθέσεις τους αναφορικά με τον ενήλικο εαυτό τους, τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μπορούσε επίσης θαυμάσια να αξιοποιηθούν σε έρευνες της ψυχολογίας, τις κοινωνιολογίας κ. ά. κ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προκύψουν συμπεράσματα, για το κατά πόσο το επάγγελμα και ο τρόπος ζωής την γονέων επιδρούν στην εικόνα που κάθε νήπιο σχηματίζει για τον ενήλικο εαυτό του ή γενικότερα, για το κατά πόσο η εικόνα αυτή σχηματίζεται με την επίδραση κάποιου κοινωνικού ή λογοτεχνικού προτύπου.



Επισημάνσεις:

1. Όταν ξεκινούσαμε τις αφηγήσεις, ρωτήσαμε ποιο από τα νήπια θα επιθυμούσε να αφηγηθεί πρώτο τη συνάντηση με τον ενήλικο εαυτό του, θεωρώντας ότι η αρχή ίσως να φαινόταν δύσκολη σε κάποιους από τους μαθητές μας. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι όλα τα νήπια εκδήλωσαν την επιθυμία να αφηγηθούν εκείνα κατά την πρώτη ημέρα του προγράμματος, οπότε ο παράγοντας τύχη καθόρισε τελικά την επιλογή. Προτιμήσαμε να μην ολοκληρώσουμε εκ των προτέρων τη σειρά των αφηγητών αλλά σε κάθε επόμενη συνάντηση να επαναλαμβάνουμε το ερώτημα και την αντίστοιχη διαδικασία επιλογής, ώστε να παρακολουθούμε τις τυχόν διακυμάνσεις στη διάθεση και την επιθυμία των νηπίων να συμμετέχουν. Οι αφηγήσεις των νηπίων που ακολουθούν, παρατίθενται με βάση τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν.

7. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.)

Με το ποδόλατό μου πηγαίνω στο σπίτι του φίλου μου, για να πούμε καφέ και να συζητήσουμε. Του μιλάω για το κόκκινο αυτοκίνητό μου, που έχει πάθει μεγάλη βλάβη σε τροχαίο με νταλίκα. Έτσι σκέφτομαι να αγοράσω καινούριο, μεγαλύτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η δουλειά μου είναι να τρέχω σε αγώνες. Όυτε φοβάμαι ούτε ζαλίζομαι κι έχω κερδίσει δύο μετάλλια. Ζητάω από το φίλο μου να με πάει αύριο με το δικό του αυτοκίνητο για να δω τους γονείς μου, που ζουν σε άλλο μέρος. Όταν φτάνουμε στο σπίτι που μεγάλωσα, οι γονείς μου έχουν πάει επίσκεψη σ' ένα γείτονα. Όμως απέχω από το σπίτι βρίσκω τον παιδικό εαυτό μου. Μου ζητά να μείνω κοντά του, επειδή αυτός δεν γίνεται να με ακολουθήσει. Βαριέται να ταξιδεύει κι ούτε θέλει να φύγει από τα παιχνίδια του. Όμως εγώ θέλω να έρθει κοντά μου. Αν είναι πάντα δίπλα μου στους αγώνες, θα είμαι πιο χαρούμενος και θα πατάω τέρμα το γκάζι. Έτσι θα πάρνω όλα τα βραβεία και τα μετάλλια.



13. Ο «ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Βλέπω τον εαυτό μου μεγάλο, σε ένα παιδικό πολυκατάστημα. Είναι Καλοκαίρι και φοράω ροζ φόρεμα με πολύ κοντά μανίκια. Ψωνίζω για τα τρία παιδάκια μου. Στο κατάστημα δουλεύω κι εγώ, πουλάω κολόνιες. Μού αρέσει πολύ να μυρίζω τις κολόνιες. Φοράω κολόνια όλη την ημέρα, αυτήν με άρωμα φράουλας, που είναι η αγαπημένη μου. Στα παιδιά μου αυτό που αρέσει πιο πολύ σε μένα, είναι η μυρωδιά μου. Ο άντρας μου έχει κομμωτήριο και πηγαίνω εκεί για να περιποιείται τα μακριά ξανθά μαλλιά μου.



Στο κομμωτήριο
έρχεται μια μέρα ο παιδικός εαυτός μου. Φοράει το κίτρινο φόρεμα που ήταν το αγαπημένο μου όταν ήμουν μικρή. Είκε έρθει εκεί, για να φτιάξει τα μαλλάκια της, που καλάνε όταν κοιμάται. Όταν με είδε, μού είπε πόσο ωραία είναι τα μαλλιά μου κι ότι θέλει να είναι και τα δικά της έτσι κτενισμένα. Ο άντρας μου τη ριένισε στο κομμωτήριό του και ύστερα εγώ την πήρα μαζί μου στη δουλειά, γιατί της αρέσει να μυρίζει τις κολόνιες. Από τότε βλέπω συνέχεια τον παιδικό εαυτό μου με το τηλεσκόπιο μου. Το Καλοκαίρι κάνει μπάνιο στη θάλασσα και το Χειμώνα μένει στο σπίτι που είναι μπροστά στη θάλασσα. Κάπου-κάπου έρχεται και με βρίσκει εκεί που πουλάω τις κολόνιες.

2. Κατά την παράθεση των αφηγήσεων όλων των νηπίων, χρονιμοποιούμε σε κάποια σημεία έντονα γράμματα, προκειμένου να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικότερα κατά την άποψή μας αποσπάσματα, τα οποία αναφέρονται στη συνάντηση και τη σχέση του ενήλικου με τον παιδικό εαυτό τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατίθενται ενδεικτικά μερικά από τα κείμενα των μαθητών του κλασικού τμήματος του Πρώτου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου, σχ. έτους 2015-2016.



15. Ο «ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ (Λ.)

Είμαι μεγάλος αλλά ζω ακόμη με τους γονείς μου. Το σπίτι μου είναι μπροστά στη θάλασσα. Κάνω δύο δουλειές. Έχω ένα εσπιατόριο δίπλα στο σπίτι. Εγώ μαγειρεύω λεμονάτο, μανέστρα και σούπα και εγώ σερβίρω. Η δουλειά στο εσπιατόριο μού αρέσει πιο πολύ αλλά μού αρέσει και να βάφω σπίτια. Τα χρώματα που βάφω είναι το μπλε, το κόκκινο, το πορτοκαλί, το πράσινο και το κίτρινο. *Mia μέρα εκεί*

που ψαρεύω, για να φάνε οι πελάτες μου τα ψάρια που θα πάσω, βλέπω τον παιδικό εαυτό μου. Φτιάχνει κάστρα στην άμμο. Του λέω «εσύ δεν είσαι ο μικρός μου εαυτός;» και μου απαντάει «ναι». Είκε μπει πολλή άμμος στο παπούτσακι του και ήθελε να τον βοηθήσω να την βγάλει. Πάρα το παπούτσι και το κτύπησα έτσι πολλές φορές με το χέρι μου πάνω από τη θάλασσα. Η άμμος έπεσε στο νερό. Ύστερα του φόρεσα το καθαρισμένο παπούτσι. Από τότε με ακολουθεί παντού. Όπου πηγαίνω να βάψω, έρχεται μαζί μου και με βοηθάει. Και στο εσπιατόριο με βοηθάει, για να μαγειρεύω καλά. Και όταν πηγαίνω στην τράπεζα, πάλι με ακολουθεί. Όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι μου, αυτός ξαπλώνει πάντα μαζί μου.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ για τη διεξαγωγή του προγράμματος

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα διατηρήθηκε αδιάπτωτο σε όλη τη διάρκειά του. Η ανυπομονούσια των νηπίων να έρθει η σειρά τους, ήταν τέτοια που μέχρι τη μέρα που αφηγήθηκε το προτελευταίο νήπιο, καταφεύγαμε στον παράγοντα τύχη, προκειμένου να αναδειχθεί ο αφηγητής.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το ότι όλα τα νήπια-ακροατές παρακολουθούσαν με τεράστιο ενδιαφέρον τις αφηγήσεις των συμμαθητών τους, γεγονός που αποδεικνύεται από την πλήρη συσκέτιση ανάμεσα στις ζωγραφιές και τις αντίστοιχες αφηγήσεις.

Στην ελεύθερη απασχόληση, που συνιστά μέρος του πμερήσιου προγράμματος, αλλά και στα κενά ανάμεσα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες, οι ερωταποκρίσεις μεταξύ των νηπίων, οι οποίες αναφέρονταν στο θέμα του προγράμματος, αναδείχθηκε σε μία από τις προσφιλέστερες δραστηριότητες. Το νήπιο μάλιστα το οποίο ρωτούσε το συμμαθητή του για τον ενήλικο και τον παιδικό εαυτό του, υποδύόταν ότι κατέγραφε τις απαντήσεις, μιμούμενο την καταγραφή από τη δασκάλα. Οι δε ερωτήσεις ήταν πλήρως σχετικές με τις απαντήσεις που είχαν προηγηθεί. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι τα νήπια παίζοντας με τους συμμαθητές τους, απαντώντας, χρησιμοποιούσαν εναλλακτικές εκδοχές, τις οποίες συνόδευαν συχνά και με σχετικά σχόλια, όπως «θα πω τώρα αυτό, που δεν θα το πω στην ιστορία μου».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ για το περιεχόμενο των αφηγήσεων

Τα νήπια δεν επηρεάζονται από τις προηγηθείσες αφηγήσεις συμμαθητών τους. Ωστόσο επιλέγουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό την παραλία ως τόπο συνάντησης με τον παιδικό εαυτό τους, πιθανόν κατά το λογοτεχνικό πρότυπο. Είναι δε αξιοσημείωτη η αβίαστη προσαρμογή αυτής της συνάντησης στο εκάστοτε πλαίσιο της αφήγησης.

**έτος 17ο, αρ. τεύχους 79, τρίμηνη έκδοση
διανέμεται δωρεάν
ISSN: 1109-2653
ISSN (Online): 2241-4037**

Ως προς την αιτία της συνάντησης των νηπίων κατά την ενηλικώσιν τους με τον παιδικό εαυτό τους, υπάρχει στις αφηγήσεις τους μεγάλη ποικιλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο παιδικός εαυτός προσέρχεται στον ενήλικο, για να καλύψει κάποια δική του ανάγκη, για να αναζητήσει προστασία ή βοήθεια. Σε μερικές άλλες η συνάντηση γίνεται τυχαία, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ωστόσο την απολαμβάνουν εξίσου και ο μικρός και ο μεγάλος εαυτός. Τέλος, σε ορισμένες αφηγήσεις αυτό που φέρνει τον παιδικό εαυτό κοντά στον ενήλικο, είναι το ενδιαφέρον ή ο θαυμασμός του πρώτου για τα επιτεύγματα του τελευταίου.

Τα νήπια στο σύνολό τους προτιμούν να δίνουν στους φανταστικούς συζύγους τους τα πραγματικά ονόματα των γονιών τους. Ειδικότερα δε ως προς την οικογενειακή κατάσταση είτε των ίδιων είτε των συμμαθητών τους, επιλέγουν να αποδίδουν στις φανταστικές κατοπινές τους οικογένειες, στοιχεία της δικής τους οικογένειας και μάλιστα διατηρούν τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν κατά τη στιγμή της αφήγησης. Για παράδειγμα, νήπιο του οποίου η μπιέρα έχει γεννήσει κοριτσάκι πριν λίγες εβδομάδες, επιλέγει, παρουσιάζοντας στην αφήγησή του τη δική του μελλοντική οικογένεια, να έχει πρόσφατα αποκτήσει μια κορούλα. Επίσης, άλλο νήπιο, του οποίου η μπιέρα εγκυμονεί το τρίτο παιδί της, ζωγραφίζει στη φανταστική μελλοντική οικογένεια της συμμαθήτριάς του, το ένα από τα τρία παιδιά μέσα στην κοιλιά της κ.ο.κ.

Αναφορικά δε με το επάγγελμα, η συσκέτιση ανάμεσα στο φανταστικό που επιλέγεται από τα νήπια για τον ενήλικο εαυτό τους με τα πραγματικά των γονιών τους, είναι επίσης σημαντική ωστόσο όχι του ίδιου μεγέθους με την οικογενειακή κατάσταση.

Δεν λείπουν και οι «εκπλήξεις», οι περιπτώσεις δηλαδή κατά τις οποίες ο γενικότερον εικόνα των νηπίων για τον μελλοντικό ενήλικο εαυτό τους δεν συνδέεται καθόλου με τα τωρινά χαρακτηριστικά τους ή με αυτά του υπάρχοντος οικογενειακού τους πλαισίου.

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΛΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ : 6325

